

DAS MAXI

DOOR ALLE SCOUTS

No. 38

SEPTEMBER 2022



Deze DAS is van:

GETROUWD!

Op vrijdag 26 augustus zijn meneer de voorzitter en één van de twee beste Explorerbegeleiders van onze Scoutinggroep getrouwd.

We wensen Steven Stroom en Bas Bos een geweldig Scoutlike huwelijk, veel gezondheid en geluk.

Wel maken we ons bij de redactie nu echt ernstig zorgen over de namen binnen onze groep. We dachten bijna dat iedereen het allemaal snapte, maar nu moeten we meneer de voorzitter ineens meneer Feld-Felling gaan noemen en één van de twee beste Explorerbegeleiders heet nu ineens Felling-Feld.

De redactie stelt voor dat iedereen binnen onze Scoutinggroep die van plan is om te gaan trouwen, dat éérs even voorlegt aan Wanda. Zij kan ongetwijfeld goede raad geven over de vanaf dat moment te hanteren titels of eventueel het huwelijk afraden om het taalkundig wel even allemaal kloppend te houden, ja!

Desalniettemin:

**PROFICIAT,
SVEN & MARTIJN!!**



Beste trouwe DAS-lezers van Scouting Voerendaal,

Een fijne zomer gehad?
Klaar om er weer tegenaan te gaan?
Zin om je vriendjes weer te zien op scouting?

Wij bij de DAS redactie zijn er voor je!

Nu met een geheel overzicht van het ZoKa (r.i.p. Peppa Big), een gedetailleerd interview met de nummer 1 verschilzoeker, hééérlijke koekies, weer grabbelen bij de Ouden Doosch en zo veel meer leuks!

In deze nieuwe DAS lees je het allemaal!

Veel leesplezier!

de DAS-redactie

P.S.: Misschien blader je nu als al een dolle naar de prijsvraag van deze keer. Maar euh... sorry: die is er niet. 😊
Er kwamen zo ontzettend veel goede antwoorden op de zoek-de-verschillen dat we (naar onze smaak) te veel inzenders teleur moesten stellen zonder prijs. **Daarom hebben we de prijsvraag over deze DAS een beetje verstoppt op www.scoutingvoerendaal.nl/prijsvraag.**

IN DEZE DAS:

GETROUWD!	2
VRAAG HET AAN WANDA	3
ZoKa 2022	4
Horoscoop	6
Vijf onnozele vragen aan...	7
Scout Stories	7
Huh, "MAXI"?	7
Ouden Doosch	8
DAS-Lab: KOEKIES!	10
Naar de BRANDWEER!	11
DAS-Plankgas!	12



VRAAG HET AAN WANDA

mail naar: wanda@scoutingvoerendaal.nl

Hoi Wanda,

Dat zogenaamde overvliegen... daar heb ik geen zin in! Ik heb het super leuk bij mijn groep en wij hebben echt de leukste leiding effer dus ik blijf hier lekker.

Doei! - **Een zittenblijver.**

Yooo Wanda,

Misschien kan ik beter naar de zwemclub of gaan voetballen. Want ik lust geen ranja! Is dat echt erg?

Hoije wah. - **Een nep-Scout**

Hoi Zittenblijver,

De leukste leiding ever? Dat kun je nog helemaal niet weten! Ik raad je ten zeerste aan om gewoon over te vliegen. Dat gaat al meer dan 115 jaar hartstikke goed bij Scouting, dus het lijkt mij sterk dat je de eerste bent in al die jaren die het vreselijk gaat vinden. Ik snap het helemaal; je hebt het nu naar je zin, en of het net zo leuk gaat worden bij de volgende groep moet je nog maar zien. Maar geloof mij, het grootste avontuur ligt nog op je te wachten bij de oudere groepen. Dus maak ter herinnering een foto van je leiding, vriendjes en vriendinnetjes en waag die sprong! Ga maar eens ontdekken en je zult zien: de leukste leiding ever is gewoon de leiding die je op dat moment hebt!

Vlieg ze!

Hoi nep-Scout,

Oei, dat is wel gek. Lust je echt geen enkele ranja? Bij Scouting Voerendaal drinken we meestal frambozenranja, want die is het goedkoopst, maar soms drinken we ook aardbeien- of kersenranja, en heel soms wordt er echt wild gedaan, dan is er sinaasappelranja. Lust je die allemaal niet? Ga dan inderdaad maar eens bij een andere club kijken, alhoewel ik mij afvraag of die zo'n kieskeurig mensenkind wel als lid willen. Bij Scouting ben je namelijk ook welkom als je water drinkt. Want dat is in feite voor zo'n 95% ook gewoon ranja, maar dan zonder... de ranja. Snap jij het nog? Ja? Mooi zo, dan kun je al helemaal lid blijven van Scouting!

Drink verstandig!

Lieve Wanda,

Mijn vader kan echt niet koken. En mijn ouders zijn gescheiden dus als ik bij hem ben... moet ik wel eten wat hij kookt. Ik lieg meestal dat ik buikpijn heb en dan hoef ik gelukkig minder te eten. Maar dat is het dus niet.. ik heb geen buikpijn, het is gewoon niet te vreten! Moet ik hier nu iets van zeggen of niet?

Dankjewel alvast! - **Een smulpaap**

Beste Smulpaap

Ik snap precies wat je bedoelt. Mijn buurvrouw vroeger kon écht niet koken en bij haar aten we elke dinsdagavond, als onze ouders naar de bridgeclub gingen. Misschien heb je iets aan mijn oplossing: ik at vooraf altijd fruit en andere dingen die los en vast zaten. Zo had ik bij de buurvrouw nog maar weinig eetlust en na een paar niet te hachelen happen al genoeg!

Smakelijk!

ZoKa 2022

Welpen en Scouts



Na twee jaar in ons eigen gebouw te zijn geweest (door iets met een virus of zo...), mochten we dan eindelijk weer elders op zomerkamp (ZoKa)!

De voorbereidingen liepen lekker en op woensdag 27 juli was het dan ook zover. Wij, de leiding, verwelkomden onze welpen en scouts op Scout's Hill in Berg en Terblijt. Er was geen slaapzaal waar het slaapmatje geïnstalleerd moest worden, maar er stonden stapelbedden! Wat een luxe! Nadat iedereen zijn of haar slaapplek had ingericht, ging het kamp echt van start. Met als thema wereldreiziger 'bezochten' we in de komende dagen

verschillende landen met de daarbij behorende gebruiken, tradities en eten! Zo aten we woensdag Grieks van de barbecue, op donderdag Nasi, op vrijdag boerenkoolstamppot, en op zaterdag fish and chips. We bezochten het sprookjesbos, waar een escaperoom de hersenen af en toe behoorlijk liet kraken, kregen een rondleiding in de grotten (dat was wel koud, zeg!), speelden de Highland Games en nog veeeeeeeeel meer. En... o ja, we moesten ook corvee doen, dus dat kunnen ze nu ook!

Wij verheugen ons al op ZoKa 2023, jullie ook?

Annieke, Jos, Harrie Nikki, Stan, vo en Edith

ZoKa 2022

Explorers

Natuurlijk zijn de Explorers dit jaar ook op kamp gegaan met dit jaar als bestemming het Verenigd Koninkrijk (VK). Elke Explorer had het programma voor een van de dagen van het zomerkamp bedacht en voorbereid. Dit jaar was ook een bijzonder zomerkamp want de Explorers mochten na twee jaar covidrestricties weer buiten Nederland op kamp. Ze hebben rond de stad Oxford een programma van acht dagen georganiseerd.

Op 22 juli vertrokken de Explorers per auto vroeg in de ochtend naar de haven van Calais in Frankrijk waar ze de boot zouden pakken naar het VK. Bij de haven werden de paspoorten van de Explorers gecontroleerd door de douane van Frankrijk en het VK. De boottocht duurde eigenlijk 1,5 uur maar omdat het VK in een andere tijdzone ligt leek het alsof het maar een 0,5 uur duurde. Eenmaal aangekomen aan de andere kant van het kanaal moest de leiding ook even schakelen. In het VK moet je namelijk aan de linkerkant van de weg rijden in plaats van aan de rechterkant zoals in Nederland en zijn de maximale snelheden niet in kilometer per uur maar in miles per uur (omgerekend is 16 kilometer per uur ongeveer 10 miles per uur). De Explorers kwamen in de avond aan bij het Scouting-

terrein Youlbury dat naast Oxford ligt. Hier hebben ze hun kampement opgebouwd.

De dag na de heenreis zijn de Explorers een hike door de omgeving van Oxford gaan lopen. Terwijl ze door een glooiend heuvellandschap liepen kwamen ze langs het fort van Uffington dat op een van de heuvels lag. Naast het kasteel was een figuur van een paard uitgehakt in de grond. Dit figuur van wel 110 meter lang is goed zichtbaar door het krijtgesteente dat volledig wit is en werd zo'n 3000 jaar geleden gemaakt in het bronzen tijdperk. Ook kwamen ze een grafheuvel tegen die uit dezelfde tijd als het paard kwam.



Op de derde dag zijn de explorers naar Londen gegaan, de hoofdstad van het VK. Londen is een stad waar bijna 9 miljoen mensen wonen (evenveel als de helft van alle mensen in Nederland). Om de drukte van de file te vermijden zijn de explorers met de trein naar Londen gegaan waar ze aankwamen op Paddington Station. Hier hebben we beertje Paddington in levende lijve mogen ontmoeten. Eenmaal in Londen hebben ze een stads-



wandeling gemaakt waarbij ze langs bekendste gebouwen van Londen liepen zoals; de Big Ben, de Tower Bridge en Buckingham palace. Om de dag af te sluiten zijn ze gaan eten bij een Sushi restaurant.

Het VK zit vol met geschiedenis en dus zijn de Explorers op donderdag naar Stonehenge gegaan. Stonehenge is een cirkel die 4300 jaar geleden gemaakt werd van gestapelde stenen zo groot als auto's die verplaatst zijn door de stenen over boomstammen naar een plek te rollen. De cirkel diende als ontmoetingsplaats voor belangrijke gebeurtenissen en ceremonies in het jaar en kon gebruikt worden om bij te houden welke datum het was. Na Stonehenge zijn de explorers nog naar een museum geweest waar ze meer hebben geleerd over hoe de mensen leefden in de tijd dat Stonehenge was gebouwd.

Natuurlijk is er ook meer te beleven dan alleen geschiedenis en dus was het tijd voor een pretpark. Op vrijdag zijn de explorers daarom naar Thorpe Park gegaan, hét pretpark van de achtbanen in het VK. Er was een achtbaan waarbij je tien keer over de kop ging, een achtbaan met vrije val en zelfs een waterbaan waar iedereen doorweekt uit kwam. Er was zoveel te doen dat aan het einde van de dag zelfs de leiding hartstikke moe was.

> lees verder op de volgende pagina



< vervolg van de vorige pagina

Voordat de Explorers vertrokken naar hun activiteit op zaterdag **sloeg het noodlot toe**. De kampmascotte Peppa Big was kwijt en nergens meer te vinden. Er werd een grote zoekactie opgezet waarbij elke Scoutinggroep op het kampeerterrein bevestigd werd en er zijn flyers opgehangen maar het mocht niet baten, Peppa werd niet gevonden.

De dag na het pretpark zijn de Explorers naar Oxford gegaan, de stad die naast het kampterrein lag. Oxford is een kleine universiteitsstad waar de Thames doorheen loopt, dezelfde rivier als in Londen. Daarom konden de Explorers ook niet anders dan een boottocht over de rivier maken. Daarna hebben ze een rondwandeling gedaan langs alle universiteitsgebouwen in Oxford en hebben ze het natuurhistorisch museum bezocht.

Op de laatste dag voor de terugreis zijn de Explorers gaan picknicken in de buurt van het kampterrein en hebben ze een wedstrijd boogschieten gehouden waarbij ze eerst op ballonnen moesten schieten en daarna ze dicht mogelijk in het midden van de schietschijf. Naast het gebruikelijke programma hebben de Explorers ook de begrafenis van de kampmascotte bijgewoond. Dit was volledig met de vlag op halfstok, de trompet, toespraken, een lezing en uiteindelijk de crematie. Ter nagedachtenis hebben de Explorers een roze piepend varkentje met de naam Paris gekregen die nu bij ons in het Scoutinggebouw in Voerendaal staat.

De dag van de terugreis was aangebroken en het kampement werd afgebroken. De Explorers waren goed op tijd bij de boot en dus hebben ze nog wat gegeten voordat ze op de boot stapte. Toen ze terugkwamen bij de auto lag daar onverwacht de kampmascotte in de auto! **Peppa was terug en wat waren de Explorers blij!** De reis verliep gemoedelijk en de Explorers kwamen laat in de avond terug aan bij ons Scoutinggebouw in Voerendaal.

HOROSCOOP

Madame Futura heeft afgelopen nachten veel gedans gezien van de planeten en sterren. Dat betekent dat het heeel in een muzikale stemming is! Dit moet ze goed zien, nadat ze zelf heeft meegedanst natuurlijk.



De pop-Welp (7 tot 11 jaar)

Madame Futura kon zien dat Pluto een liedje niet uit zijn hoofd krijgt! Natuurlijk irriteert hij de andere planeten door het de hele tijd te fluiten. Je kunt er helaas niet aan ontsnappen; een bepaald nummer zal je gaan irriteren. Let er maar niet te veel op en wacht rustig tot het liedje weer uit je hoofd is, want geduld is een schone zaak.



De punk-Scout (11 tot 15 jaar)

Jupiter wilde zijn longen eruit schreeuwen, maar omdat hij geen dampkring heeft, kwam er helaas nergens geluid uit. Dit betekent dat jullie energierijke dagen krijgen. Ga veel leuke dingen doen met je vrienden en familie, samen veel bewegen door spellen te spelen en te sporten. Zorg vooral dat je het zelf leuk gaat krijgen!



De soul-Explorer (15 tot 18 jaar)

Voor de Explorers zag Madame Futura de sterren mooi samen glinsteren bij ons sterrenstelsel. Samen staan we sterk, dus als je ergens moeite mee hebt, kun je altijd de hulp van je vrienden vragen. Probeer ook zoveel mogelijk anderen te helpen, zelfs de kleinste moeite zal erg veel doen!

De jazz-leiding

De planeten zaten op vreemde plekken, de ruimte heeft van alles moeten improviseren! Er gaat veel gebeuren voor jullie, maar probeer met zoveel mogelijk aandacht problemen te tackelen en denk zelf na over hoe jullie alles gaan regelen. Het zal dan wel nog steeds druk worden, maar als je niet direct weet hoe je iets moet oplossen, kan je altijd nog improviseren!



De Disco Bevers en de Ska Roverscouts

De sterren vormen een trombone en een discobal, Madame Futura voorspelt dat jullie terugkomst zeker zal plaatsvinden. De sterren geven aan dat het niet meer lang zal duren!

VIJF ONNOZELE VRAGEN AAN...

In de vorige DAS kon je meedoen met een zoek-de-verschillen puzzel. Scot won en dus vroegen we hem het Welpenhemd van het lijf.

Vertel eens; hoe ben je zo goed geworden in verschillen zoeken?

Het draait allemaal om de details! En ook goede ogen (of een goede bril). Thuis let ik ook altijd op de details, dus dit was een eitje.

Nadat je jezelf op kaart hebt gezet als iemand die op de details let, willen we nog vragen, wat kan er eigenlijk beter bij Scouting?

Oei, daar vraag je me wat... lastig hoor. De vele kilometers die we maken tijdens de opkomsten zijn vaak pittig, zeker als je, zoals ik, soms nog gevoetbald hebt van te voren. Oh ja, de koekjes! Hier zou wat meer variatie in mogen zitten.

Welke advies vind je erg belangrijk voor mensen die ook kampioen willen worden in zoek de 5 verschillen?

Concentreer je, al ontploft er een bom naast je, hou de focus. Dat kan je ook helpen met andere

activiteiten, bijvoorbeeld op school! Of thuis.

Nu je genadeloos hebt gewonnen van de andere leden van de scouting, heb je grotere plannen met je speurcarrière?

Uiteraard heb ik grote plannen. Een carrière bij de politie lijkt me wel wat, maar eerst maar even de basisschool afmaken...

En nog een laatste vraag, de meest gestelde vraag onder ons, de vraag waarbij het antwoord de wereld kan veranderen, Scott, vertel eerlijk; Eet je liever pannenkoeken of wafels?

Alweer zo'n lastige vraag... pannenkoeken vind ik heerlijk, met poedersuiker of gewone suiker. Daar kun je me 's nachts voor wakker maken. Alhoewel wafels ook erg lekker zijn. Met een laagje chocolade of poedersuiker... ik twijfel dan ook enorm. Voor deze vraag laat ik het antwoord dan ook in het midden en schuif m door naar de volgende speurneus!



HUH, "MAXI"?

Had je het al gezien? Er staat MAXI op de cover van deze DAS. Jaha! We hebben bijzonder nieuws!

Vanaf nu ontvang je maar liefst **TWEE VERSCHILLENDE DAS'SEN!** De versie die je nu in je handen hebt noemen we DAS-MAXI, het is eigenlijk je vertrouwde DAS zoals je die al ruim vijfentwintig jaar lees (of zeven, als je pas zeven bent).

Maar wij wilden ook wel eens een nieuwe uitdaging, daarom ontvang je voortaan ook de DAS-MINI. Die vind je middenin het Scouting Magazine dat je van Scouting Nederland krijgt.

Enjoy!

SCOUT STORIES

Mijn beste raadselvrienden,

Hebben jullie de Scout Story van de vorige keer opgelost? Ik heb hier en daar wat verhalen gehoord die heel erg in de buurt kwamen, maar toch heeft niemand het goede antwoord ingestuurd! Zijn jullie benieuwd naar de oplossing, of wil je je hersenen nog even laten kraken?

Hier is hij dan: de oplossing van de Scout Story!

Een scout ergerde zich aan het lawaai van een feestvierende troep op het subkamp naast hem. Hij besloot om met behulp van een paar goedgemikte tomaten, een einde aan hun feest te maken. Om de feestvierders te kunnen raken, moest hij in een boom klimmen. Hij verloor daarbij zijn evenwicht en viel samen met de tomaten naar beneden.

OUDE DOOSCH

DE WERELDJAMBOREE / THE WORLD JAMBOREE

'In negentiendriezeven, toen kon je wat beleven! Toen kwam de Jamboree naar Nederland.* En bijna zestig jaar later was dat weer het geval. In 1937 werd de Jamboree in Vogelenzang georganiseerd, in 1995 in Dronten. Maar... wat is een Jamboree eigenlijk? En waarom zitten foto's en verslagen van Jamborees in onze Oude Doosch bij Scouting Voerendaal?

Ga er maar even rustig voor zitten; op deze pagina's lees je precies hoe dat zit. Vorige keer las je omgekeerd chronologisch over onze gebouwen, maar op veler verzoek nemen we je deze keer gewoon chronologisch mee op reis door de geschiedenis.

VOGELENZANG EN DRONTEN

In 1937 vond de vijfde Wereld Jamboree plaats in Nederland, namelijk in Vogelenzang. Dat was de laatste waar Robert Baden-Powell bij was. En alhoewel deze Jamboree relatief dichtbij plaatsvond, waren er, voor zover bij ons bekend, toen nog geen Voerendaalse Scouts bij. In 1995 vond de 18e Wereld Jamboree plaats in Dronten, op het terrein naast Walibi waar nu Lowlands wordt georganiseerd. Daar waren wél Scouts uit Voerendaal bij, namelijk op de bezoekersdag. Een jaar eerder (1994) waren we er ook echt als deelnemers bij, op de Europese Jamboree die als 'generale repetitie' voor de Wereld Jamboree werd georganiseerd.

Als je naar Walibi (of Lowlands..) gaat, let dan goed op het kunstwerk bij de rotonde vlak voor de parkeerplaats.



De delegatie 'Scouting Voerendaal' op de Wereld Jamboree 1995.

Deze 'wereldbol' met mensfiguren die elkaar bij de hand vast houden is er geplaatst als herinnering aan de Europese Jamboree in 1994 en de Wereld Jamboree in 1995.

DE WERELD ROND

Op de 19e Wereld Jamboree in Chili (1999) was er geen Scout uit Voerendaal aanwezig. Op de 20e, in Thailand (2003), wél. En op alle volgende Jamborees ook: op de 21e in het Verenigd Koninkrijk (2007), op de 22e in Zweden (2011), op de 23e in Japan (2015) en op de 24e in de Verenigde Staten (2019).

Op de 22e Wereld Jamboree in het Zweedse Rinkaby waren we zelfs heel goed vertegenwoordigd! **Maar liefst elf Scouts van onze groep** gingen er als deelnemer of medewerker naartoe! Om geld bij elkaar te verzamelen ondernamen deze elf Voerendalers allerlei activiteiten. Het meest in het geheugen blijven hangen is ongetwijfeld de Culinaire Verrassings Avond. Drie keer voerden de Jamboreegangers een dinershow van ruim twee uur op, telkens voor zo'n dertig personen. Daarin werden de gasten niet alleen culinair verwend, maar was er ook een show met een flinke scheut Zweden. Abba, IKEA, Volvo, Pippi Langkous... ze passeerden allemaal de revue.

VOORUITBLIK

Jouw vertrouwde Oude Doosch gaat nu even een beetje gek doen. We kunnen niet om een kleine blik in de toekomst heen! In de zomer van 2023 gaan namelijk wederom vier van onze leden naar de Wereld Jamboree. Jolien als leiding, Maykel als medewerker en Xavier en Stijn als deelnemer. Het vierjaarlijkse enorme Scoutingevenement wordt voor de 25e keer in 2023 georganiseerd in Zuid-Korea.

Xavier:

"Ik kijk enorm uit naar de rest van onze voorbereiding en natuurlijk het meest naar onze avonturen in Zuid-Korea."

De deelnemers zijn inmiddels al begonnen met het voorbereiden op hun Koreaanse avontuur. Xavier: 'Samen met 34 scouts uit de regio zitten Stijn en ik in de troep 'Duizendpoot'. Alle Nederlandse troepen hebben de naam van een insect gekregen. De focus ligt nu op elkaar leren kennen.



In 2010 verzorgden elf voerendaalse Scouts een dineravond om geld bij elkaar te sparen voor de Wereld Jamboree in Zweden.

> vervolg van pagina 8

Dat doen we door activiteiten met elkaar te doen en ons samen te verdiepen in Zuid-Korea. We hebben al twee speciale troepweekenden gehad en die waren echt heel gezellig! Ik kijk enorm uit naar de rest van onze voorbereiding en natuurlijk het meest naar onze avonturen in Zuid-Korea.'

GA JIJ OOK MEE?

Aanmelden voor de Jamboree in Zuid-Korea is niet meer mogelijk. Maar niet getreurd, je kunt de keer daarna natuurlijk meedoen. Place to be: Polen. Maar let op! Houd de informatie goed in de gaten, want de leeftijdsgrens is altijd zó vastgesteld dat elke Scout maar één keer als deelnemer mee kan. Kans gemist? Dan kun je nog steeds genieten als medewerker of leiding, maar dat is natuurlijk toch net even anders. Kortom: begin alvast met sparen (hoe eerder je begint, hoe makkelijker dat lukt), verdiep je in de Jamboree en houd de berichten goed in de gaten.

** deze zin komt uit het Jamboreelied van 1937. Wil je graag het hele lied horen? Scan dan nevenstaande QR-code! (De tekst begint op 1:26.)*



youtu.be/
1QbmV6Hq8Ls

Dat sparen lukte prima, we waren in 2011 de best vertegenwoordigde Scoutinggroep in het Nederlands contingent!



'Duizendpoot', de troep waarmee Stijn, Xavier en Jolien volgend jaar naar de Jamboree in Korea gaan.



WAT IS EEN JAMBOREE?

Robert Baden-Powell begon in 1907 met Scouting in Engeland. Het duurde niet lang, of Scouting breidde zich uit over de hele wereld. In 1920 dacht Baden-Powell dat het een goed idee zou zijn om al die Scouts bij elkaar te laten komen; de eerste Wereld Jamboree werd georganiseerd in Londen.

Die was zo'n groot succes, dat Baden-Powell besloot dat er elke vier jaar een Wereld Jamboree georganiseerd zou worden.

Een Wereld Jamboree is eigenlijk een enorm zomerkamp. Rond de dertig-duizend scouts kamperen tien dagen lang samen in een tijdelijke tentenstad om met elkaar Scouting te beleven. De Wereld Jamboree is de meest bijzondere en internationale Jamboree. Maar er zijn ook kleinere Jamborees zoals een Europese, Nederlandse en natuurlijk eentje 'via de lucht' (Jamboree On The Air/Internet, waarbij Scouts via radio en internet met elkaar contact leggen).

Jamboree-activiteiten zijn net wat spectaculairder dan op een 'normaal' zomerkamp en het is enorm bijzonder om Scouts uit andere landen te ontmoeten. Je hebt allemaal dezelfde hobby, maar voert die toch net even wat anders uit. In Amerika is het bijvoorbeeld heel gewoon dat Scouts gaan jagen tijdens een opkomst en in Thailand is Scouting een soort 'vak' dat je op school volgt.

Wil je ook naar een Jamboree? Laat het je leiding weten!!



De aarde is een aparte planeet, maar lang niet zo apart als de mensen die er leven! Een van de vreemdste menskolonies die op aarde leven, noemt zich 'Scouting Voerendaal'. Zij zijn zo dat de beste wetenschappers in elke editie van DAS een onderzoek publiceren. Deze keer:

Welke koekjes zijn het meest geschikt voor bij de ranja?

DAS-LAB: KOEKJES!

In het vorige DAS-lab hebben we vastgesteld dat het vrijwel onmogelijk is om ranja op zo'n manier te bereiden, dat iedereen hem heerlijk vindt. Wel zijn we tot de conclusie gekomen dat de ranja geen ranja is zonder koekje erbij. Maar welke koekjes moeten er dan bij? Wij, als DAS-lab, vonden dat hier dringend onderzoek naar moest worden gedaan.

Er zijn natuurlijk een aantal verschillende soorten koekjes die regelmatig op Scouting Voerendaal worden geserveerd, maar er zijn ook koekjes die nog niet de ledentest hebben doorstaan. Daarom gaan wij de al bekende koekjes vergelijken met de misschien iets nieuwere soorten.

We beginnen met een echte klassieker; **de Mariakoekjes**, ook wel bekend als Mariabiscuitjes. Dit is nou echt zo'n koekje waarbij je terwijl je het eet echt kunt denken:

"Dit is nou die typische Scouting Voerendaal-ervaring." En dat is het ook, want Mariabiscuitjes hebben we vrijwel altijd in huis op Scouting. Dat is ook wel begrijpelijk, aangezien vrijwel iedereen ze lust. En als bonus zijn ze ook nog eens enorm goedkoop! Het enige dat je aan zou kunnen merken op deze koekjes, is dat ze als redelijk saai zouden kunnen worden ervaren, maar weegt dit op tegen de voordelen?

Soms doet Scouting Voerendaal uitbundig, en hebben we **speculaasjes** in huis! Dit iets smaakvollere en meer kruidige koekje wordt door menig Scout boven het saaie Mariakoekje verkozen. Niet iedereen vindt speculaasjes echter lekker. Er zijn ook genoeg mensen die deze koekjes echt niet lusten, en liever een Mariakoekje consumeren. Daarnaast zijn speculaasjes iets duurder dan Mariabiscuitjes, waardoor het niet altijd de beter keuze is. Als ze er zijn, gaan de speculaasjes echter toch sneller op dan de Mariakoekjes.

Ten slotte hebben we onderzocht of er koekjes zijn die een geschikt

alternatief voor Mariabiscuitjes of speculaasjes zouden kunnen worden. Dit blijkt echter toch lastiger dan verwacht, want hoe interessanter de koekjes worden, hoe minder je kunt garanderen dat iedereen ze lust. Daarnaast is het ook een aardige klus om koekjes te vinden die nog betaalbaar zijn om regelmatig te eten. Zo kwamen we op **Chocolate Chip Cookies**, maar die zijn dus te duur. Ook **Liga's** zijn besproken, maar het bleek dat niet iedereen deze lekker vond, en ook de prijs zat alweer in de weg.

Is het nou echt niet mogelijk om een nieuw soort koekje te introduceren bij Scouting Voerendaal?

Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het Mariakoekje toch de beste optie is. Vrijwel iedereen lust het, en ze zijn erg betaalbaar. Op een mooie tweede plek staan de speculaasjes, die iets duurder, maar voor de meesten ook wel lekkerder zijn. Een alternatief was lastig, want de prijs-kwaliteitverhouding die de Mariabiscuitjes en speculaasjes bieden zijn lastig terug te vinden bij andere koekjes. Gelukkig is een alternatief helemaal niet nodig, want Mariakoekjes zijn hoewel simpel, toch heerlijk.

Dus geniet komende ranjapauze maar lekker van je Mariakoekje en/of speculaasje.

Eet smakelijk!



NAAR DE BRANDWEER!

Een aantal weken terug zijn de Welpen op bezoek geweest bij de brandweer. Om 9.45 verzamelden ze zich bij de brandweerkazerne in Heerlen. Daar werden ze begroet door een van de brandweermannen, waarna ze mee naar binnen mochten.



Hierop volgde er een rondleiding door de kazerne. De Welpen hebben gezien waar de brandweerlieden hun uitrusting schoonmaken, en ze hebben mogen bekijken waar de zuurstofmaskers werden uitgetest. Daarna gingen ze mee naar boven, waar de brandweerlieden tijdens hun dienst verblijven. Hier werd aan ze uitgelegd hoe zo'n dienst nou eigenlijk in elkaar zit bij de brandweer.



Hier kregen de Welpen een brandweerauto van binnen te zien! Terwijl de brandweerman uitlegde waar al hun gereedschap en andere spullen voor worden gebruikt, keken de Welpen verwonderd naar de grote wagen.



Boven zijn ze in de kantine geweest, waar de brandweermannen iedere avond hun eigen maaltijd bereiden, en hebben ze mogen kijken hoe hoog die paal waar de brandweerlieden af moeten roetsjen eigenlijk wel niet is.



Tot hun grote blijdschap mochten ze er zelfs even in zitten! Nadat alle Welpen aan de beurt waren geweest, werd de autoladder naar buiten gereden en de ladder werd helemaal naar boven uitgestrekt. Die was hoog, zeg!



Ten slotte zijn de Welpen nog even in de sportruimte geweest, maar ze lekker met hun allen hebben rondgerend.



DAS-PLANKGAS!

DAS-Event 2022

Nadat jullie Max Etappe hebben geholpen is hij nummer 1 geworden! We kunnen jullie niet nog meer bedanken. Na een spannende race die totaal legaal was en waarbij we niets fout hebben gedaan, is Max de kampioen! De crew van Max wilde nog iets zeggen over de race:

- Hulpje van Max: "Je kan met genoeg geld alles bereiken, en als je niemand betaalt kom je er sneller."
- Pierre Gas (teamgenoot max) : "Ze hebben me nog steeds niet betaald."
- Max Etappe: "De auto ging nét voor de eindstreep kapot, dus ik heb het laatste stukje nog moeten sprinten."
- Pitstopteam Bob en Job: "Jij had die moer aangedraaid, toch?"
- Kieron Checkalles (racebaantester): "De racebaan was dit keer niet het probleem, toch is Max de enige die over de eindstreep kwam."

Zo te zien hebben ze het heel leuk gehad! En hopelijk jullie ook. Tot het volgende DAS event!!

Wist je trouwens dat DAS-Plankgas al ons eenentwintigste DAS-Event was? Over drie jaar is er dus waarschijnlijk een bijzonder DAS-Event te verwachten!



SCOUTING VOERENDAAL

...is een Scoutinggroep voor iedereen vanaf vijf jaar. We zijn een eigentijdse en ondernemende jeugdclub.

adres: [Goswijnstraat 17, 6367 EB Voerendaal](https://www.goswijnstraat17.nl)
telefoon: [045-5751117](tel:045-5751117)
website: www.scoutingvoerendaal.nl
e-mail: info@scoutingvoerendaal.nl

Door Alle Scouts is het clubblad van Scouting Voerendaal. De redactie bestaat momenteel uit Sven Felling, Maarten van Gessel, Xavier Limpens en Isa Storcken, onder begeleiding van Maykel Kicken. Vormgegeven door Sasha Hajdú.

Welpen (7 t/m 11 jaar)
Zaterdag van 12:00 tot 14:00 uur
Leiding: Nikki, Martijn, Stan,
Xavier, Jaimy en Isa

Explorers (15 t/m 18 jaar)
Zaterdag van 19:00 tot 21:00 uur
Begeleiding: Sven en Hans

Scouts (11 t/m 15 jaar)
Vrijdag van 19:30 tot 21:30 uur
Leiding: Ivo, Martijn, Maarten en Maykel

"SPANNUUND!"